



## **Wij willen een school op kindermaat zijn door met goesting elke dag samen school te maken.**

We zijn een toegankelijke school, waar we op de allereerste plaats kinderen graag zien en hun talenten goed willen kennen. We creëren daartoe een veilig en warm gevoel voor onze kinderen, hun ouders en alle schoolpartners. We maken werk van een cultuur waar iedereen voor elkaar zorgt en samen leert, leeft, beleeft, met aandacht voor positieve communicatie.

Via bewust en creatief gekozen werkvormen, onderwijsarrangementen op maat en een doordachte organisatie komen we tot betekenisvol leren. We stimuleren zelfstandigheid en wekken creativiteit vanuit een nieuwsgierige en onderzoekende houding. Met kinderen reflecteren we, zodat ze groeien in verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en ontwikkeling als persoon. Het differentiëren op vele vlakken - binnen de draagkracht van onze school - is een kans om fouten om te buigen naar leerkansen. We zijn trots op onze digitale leeromgeving als opstap naar een brede mediakundige vorming. Een andere troef is onze parallelle werking.

Door gedeeld leiderschap en de verscheidenheid als schoolteam durven we kinderen verschillend behandelen om zo gelijke kansen te bieden: *we willen voor alle kinderen goed doen, daarom kunnen we niet voor iedereen hetzelfde doen.*

Vanuit onze christelijke identiteit staan we - in wederzijds respect - open voor andere culturen en voor levensbeschouwelijke diversiteit. Geloof wordt nooit opgedrongen. We laten alle kinderen kennis maken met de figuur van Jezus en reiken kansen tot beleving aan. We helpen kinderen bij het schrijven van hun eigen levensverhaal en bij het zoeken naar zingeving.

Een school op kindermaat is een school die het kind op een realistische, ambitieuze en creatieve manier zijn eigen mogelijkheden en ontwikkelkracht laat ontdekken om tot kennis en duurzaam engagement te komen. Waar de leraar volop gelooft in de 'leer-kracht' van elk kind. Zo kan tenslotte iedereen op eigen tempo groeien en openbloeien.